

Kære venner og familie

Nu er der ikke så længe til jul og nytår. Så er det tid til at fortælle om alt det nye og spændende, der er sket i løbet af året. Men har der overhoved været noget nyt i år? Ja, det kan I lige tro.

Jakob var så heldig at komme ind på markedsøkonomistudiet efter sommerferien, så nu følger han i Mias fodspor. Mia starter det nye år i praktik og afslutter sit studie til sommer. Nogle weekender tager de til Skive, for at arbejde. Jakob som bartender på diskotek Havana og Mia som butiksassistent i Kvickly. Jakob arbejdede også på restauranten Sunset Boulevard i Århus indtil SU'en kunne erstatte dette arbejde og der kunne blive mere tid til lektierne.



Efter en masse gymnastik opvisninger i foråret kom Anders hjem fra Bjergsnæs Efterskole. Nå, ja og så var der lige en ekstra afslutning: en gymnastikuge på Landsstævne i Ålborg, hvor vi selvfølgelig var inde for at se efterskolernes store show. Efter sommerferien startede han på HTX i Horsens.

Mette er efter sommerferien kommet i en ny 7. klasse på Bøgballe Friskole. Omegnens små kommuneskoler leverede en del nye klassekammerater og klasserne blev derfor delt på ny. Hun er nu skrevet op til at skulle i 9. klasse på Skanderup Efterskole, hvilket hun glæder sig meget til. I fritiden spiller hun teater i Horsens Amatør teater (HoAT) for børn fra 9 til 14 år. Vi har været inde og se en forestilling som de havde lavet. De var meget talentfulde, så deres instruktør valgte at fortsætte med de store børn og lære dem mere om teater – bl.a. improvisations teater fascinerer Mette.



Benthe var kørt træet i rejsetiden, bilen havde enkelte nykker, så vi frygtede den ville stå af og lønnen var ikke høj nok til at finansiere dette, så derfor stoppede hun på sit job i Viborg den 1. juni. Nu er hun ved at finde ud af, hvad hun så skal lave og det går ikke helt så hurtigt, som vi troede i starten. Dog har hun fået et lille job som handicappedsager for en syerske i vores by. Det er kun 15 timer om måneden. Måske kan det blive til mere, hvis syersken får mere arbejde, når hendes nye systue er færdig efter jul.



Claus arbejder nu ved Landbrugsstyrelsen i Kolding, hvor han har fået nye kollegaer og en ny interesse: han er kommet med i stedets bi-laug. De har 4 bistader bag kontoret, som de hjælper hinanden med at passe. Herhjemme har han også en del projekter, bl.a. har han

påbegyndt at lave det gamle fårehus om til en bålhytte, hvilket betød at han måtte fjerne ½ m gammelt møg først. Midt på året overtog Claus kassererjobbet i Korning Vandværk efter en lokal herre, som havde 40

års jubilæum. Det var en udfordring i starten, da det hele skulle digitaliseres, og nye arbejdsgange samt et nyt regnskabsprogram skulle læres.

Efter 2 lange år, var vi så heldige, at vi den 1. juni fik solgt vores hus i Rønbjerg. Huset blev solgt for 560.000 kr., så der var ikke meget tilbage til os selv, efter at ejendomsmægleren og kreditforeningen havde fået deres del. Nu har vi kun vores hus her i Korning og feriehuset i Søhøjlandet at tænke på. Det er dejligt.



I august fordelte hele familien sig i 2 biler og kørte til Tropic Island syd for Berlin. Her havde vi 4 fantastiske feriedage sammen i verdens største badeland. Det er et tropisk badeland der er bygget i en gammel luftskibs hangar, med 200 m badestrand, restauranter og butikker, tropisk skov med bl.a. flamingoer og mulighed for at flyve i luftballon m.m. Vi var også en dag i Berlin, hvor vi var på Madam Tussaud, ved Brandenburg Tor og vi så Berlinmurens mindsted ved Bernauer Strasse.

Vinhøsten i år blev ikke god. Først var det frosten i april, der ødelagde knopperne på vinstokkene og så var der alt for lidt sol i modningssæsonen, der gjorde at druerne aldrig blev modne nok til rødvin. Derfor er vi nu spændte på, hvordan det smager med rosévin. Til gengæld gav æblehøsten igen helt fantastisk og bare af det sidste træ har vi i december lavet ca. 20 liter Golden Delicious æblemost.



Efteråret blev brugt på at lave ny flisegang i indkørslen, så vi kan gå ud til postkassen uden at få sten i skoene. Der var godt nok mange løg at grave op og det er spændende, hvilke blomster de bliver til, når de kommer op på deres nye pladser.

Til slut vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Mange julehilsner fra Benthe og Claus