

"I sne står urt og busk i skjul, det er så koldt derude". Så ved vi at vi igen nærmer os den glade jul og vi ser tilbage på et spændende år med masser af fest og glæde.



Vi var knap kommet over vores kobberbryllup, før vi skulle i gang med at planlægge den næste store fest, Jakobs konfirmation. Det store spørgsmål var, hvad vi skulle give ham i gave. Det skulle være en gave som han ville huske tilbage på. Vi valgte at give ham en tur til Napoli for at se Pompei. Det havde han ønsket siden 1. klasse. Vi havde i kobberbryllups gave fået nogle penge til oplevelser og det var jo en god mulighed for at vi også kunne opleve noget. Dagen efter vi kom hjem fra rejsen var Claus med Jakobs klasse på Blå mandag i Århus.

Vi har i år også været på pinseudflugt, men for første gang i mange år kunne vi blive i Jylland for at deltage. Stedet var brunkulslejrene i Søby syd for Herning, hvor vi fik en rigtig fin rundvisning af en der var født der og selv havde arbejdet i lejrene. Tak for en hyggelig dag til de deltagende familiemedlemmer.

Sommerferien blev også en oplevelse som vi helt sikkert kommer til at huske længe. KFUM-spejderne i Danmark skulle holde deres korpsslejr kun 10 km øst for, hvor vi bor. Vi havde i januar valgt at involvere os i den store planlægning af lejren. Det blev en stor oplevelse - også for børnene. Jakob deltog som spejder hele ugen, Anders var på lejr sammen med ulvene (3.-4. klasse) en del af lejren. Resten af lejren boede han hos os. Mette boede hos os og legede det meste af tiden med de andre lederbørn. Lejren fik mange rosende ord og gav os lyst til igen at tage på lejr som embedsmænd, så lejren var kun lige overstået før Claus fik plads i Lejrledelsen for Danmarks historiens største spejderlejr i Holstebro i 2012. Her mødes 35.000 spejdere fra de 5 store danske spejderkorps.



Alle børnene har det godt. Jakob går i 8. klasse inde i Skive. Anders går i 4. klasse på Ådalskolen, Rønbjerg afdelingen og Mette går i 0. klasse samme sted. Det er lidt underligt, at vi nu heller ikke har nogen børn i børnehave.

Julen er jo familiens fest, så i år har vi valgt at holde jul hjemme. Vi er dog ikke helt alene, da vi får besøg af mormor, morfar og onkel Kurt. Nytåret fejrer vi på Als hos farmor og farfar.

Vi vil med glæde ønske alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Kærlig julehilsen Benthe, Claus, Jakob, Anders og Mette Hellesø