

Så står december for døren og børnene er rigtig spændte, da farmor i år gav dem en skrabe kalender, og hvad kan det ikke blive til, hvis man er heldig. ☺ For Benthe betyder det juletravlhed i butikken, Claus er færdig med årets kontrol af marker og så er det igen tid til at sende årets julehilsner.



Mette går i 3. klasse på Ådalskolens Rønbjerg afdeling. Selv om skolen i løbet af året så ud til at skulle nedlægges, fik den til sidst lov til at overleve. Mette afsluttede minikonfirmand 1. december, med indvielse af en midlertidig altertavle børnene havde lavet. I fritiden går hun stadig til spejder og er blevet ulveunge. Sidste vinter gik hun til zumba og i sommer spillede hun fodbold. Her til vinter ville hun så prøve noget helt nyt og går nu til Taekwondo.

Påfuglen Mette til fastelavn

Anders er kommet i overbygningen og har derfor skulle flytte skole til Brårup (en bydel i Skive), hvor han går i 7. klasse og til konfirmandundervisning. Rønbjerg konfirmanderne følges med deres klasse til præst, men bliver konfirmeret i Estvad Kirke. I sin fritid går Anders til spejder og pistolskydning. Her i efteråret har han dog for en stund skiftet spejder ud med First Lego League, hvor han med stor iver har været med til at bygge og programmere Lego robotter. Desuden er han optaget på Skive kommunes talenthold for dygtige 6. -7. klasseelever, der gerne vil fordybe sig i bl.a. naturvidenskabelige fag. De arbejder ud fra Jules Vernes bog "Rejsen til månen."



Trafikofferet Anders til fastelavn



Jakob på Camp Nou i Barcelona

Jakob studerer nu 2. år på handelsskolen, hvilket han er rigtig glad for. Til foråret venter der en tur til Cebit messen i Hannover. Ellers spiller han stadig fodbold hver gang muligheden byder sig og nu er han også blevet assistent træner for et indendørs fodboldhold i Rønbjerg. I vinterferien var han og Claus 3 dage i Barcelona for at se fodbold. En kæmpe stor oplevelse. Indimellem kan der dog endnu blive tid til at være lederassistent for spejderne. Han har også fået et fritidsjob ved vores lokale købmand.

Benthe arbejder stadig ved stofbutikken Fjølner. Hun holder pause som bæverleder ved spejderne og bruger i stedet sin fritid til at væve og sy og hvad der ellers er brug for i familien.

Claus arbejder stadig ved NaturErhvervsstyrelsen. I år valgte han så at stille op til kommunalvalget. Han endte med at få 34 stemmer, hvilket var alt for lidt, men hans arbejde for holdet gav et fantastisk resultat med 12 mandater og absolut borgerligt flertal med Dansk Folkeparti. Derudover er han gruppeleder ved spejderne, med i borgerforeningen, redaktør for lokalbladet, med til at lave byfest og så har han jo vinhaven, der også skal passes. Angående sidstnævnte gik det rigtig godt i år. Vi fik leveret en masse druer som nu er ved at blive lavet til vin. Vi fik også lavet en masse



saft af de resterende druer der ikke nåede at blive modne. Det smager rigtig godt og har så flot en farve.



I foråret besluttede vi også at droppe opsparingen til efterlønnen og i stedet for købte vi et feriehus ved Feriecentret Dayz Søhøjlandet ved Gjern bakker. Det skulle gerne udlejes det meste af året og løbe rundt i sig selv, og så er den jo rigtig rar at slappe af i, når den ikke er udlejet.

I vores sommerferie deltog vi i DGI's landsstævne i Esbjerg. Det var en kæmpe oplevelse. Anders og Claus deltog i pistolskydekurrencerne. Claus deltog i nogle løbeaktiviteter, mens Benthe, Mette og Anders deltog i nogle familieaktiviteter bl.a. snittede vi skaft til vores egen kniv og lavede fløjter. Jakob ville ikke med og blev hjemme i Rønbjerg og hyggede sig med nogle kammerater.



Stormen ramte os hårdt her i Rønbjerg. Vores carport fløj over

til naboen som det kan ses på billedet, men heldigvis fik bilen, der stod i den, ikke en skramme.



Nu vil vi slutte med at ønske alle glædelig december og rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår. Vi glæder os til at være sammen med familien i julen og at være med til at fejre oldemors 85 års dag 3. januar.

Mange julehilsner fra Mette, Anders, Jakob, Claus og Benthe