

Så er året 2011 ved at rinde ud og vi har igen den glæde at fortælle, hvordan året er gået i vores lille familie. Året 2011 har været et stille år uden store fester eller rejser, men i stedet en masse hverdage. Og det er nu slet ikke så ringe endda...

Jakob er familiens mest berejste. I foråret var han med skolen på den traditionelle Bornholmer tur og efter sommerferien startede han i 9. klasse på efterskole i Lomborg. Det er han rigtig glad for og i januar tager Jakob med skolen på skitur til Østrig. Ellers har skoleopholdet budt på flere interessante oplevelser som f.eks. overlevelses tur, drengerøvs tur med en kold dukkert i Vesterhavet, og en del løbeture bl.a. har han gennemført sit første halvmaraton.



Anders går i 5.-6. klasse i Rønbjerg. Det er andet år Anders går i dobbeltklasse, fordi der kun er 6 børn tilbage i 5.klasse. Noget laver de dog alene. F.eks. har de været i juniorpraktik i Kvickly i Skive. Nu hvor Jakob ikke er hjemme er Anders rigtig blevet storebror. I oktober var vi til den sidste halvårige kontrol på Skejby sygehus, så nu skal vi kun derover en gang om året. Anders bruger sin fritid til computerspil gerne sammen med klasse kammeraterne, spejder og fodbold. Spejdernes sommerlejr bestod i år af en kanotur på Gudenåen.

Mette går i 1. klasse i Rønbjerg sammen med 7 piger og 4 drenge. I fritiden er hun også spejder og spiller computerspil. Desuden går hun til gymnastik og er glad for at tegne i sine Top Model Malebøger.



Claus valgte i februar at træde ud af ledelsen for Spejdernes Lejr 2012, da det ikke hang sammen med arbejde og de andre fritidsinteresser. Claus har stadig det samme arbejde og det er dejligt efter at han sidste jul måtte leve i usikkerhed, da der var varslet fyringer - 4 ud af de 30 i afdelingen i Herning. Kort tid efter blev Plantedirektoratet, Fødevareerhverv og Fiskeridirektoratet sammenlagt og hedder nu NaturErhvervstyrelsen. I fritiden er Claus stadig gruppeleder ved KFUM-spejderne i Rønbjerg og synger i Callunakoret. Derudover sidder han i Menighedsrådet, byfestudvalget, er redaktør for byens lokalblad og så går han meget op i hans vinstokke.

Benthe arbejder stadig ved Fjølner, en butik som i september havde 40 års jubilæum. I fritiden er hun bæverleder og går til gymnastik. Desuden syr hun så meget som muligt (tøj og patchwork) og læser eller spiller med børnene.

Året har også budt på lidt nostalgi idet vi begge har været til klassefest – Claus var til 25 års jubilæum på Vojens Ungdomsskole og Benthe besøgte Bøgballe Friskole sammen med skolekammerater fra 5. – 8. klasse.

I maj måned fik vi sat solceller på taget. Det er en stor fornøjelse at se elmåleren gå baglæns og tænke på alle de penge vi sparer ved den investering.

Sommerferien blev holdt i mormor og morfars sommerhus. Herfra var vi bl.a. til vikingespil i Jels og en tur i Djurs sommerland, hvor vi helt tilfældigt mødte oldemor, som var på fødselsdagstur med Benthens kusine Claus og Benthe var også til Claus' fasters runde fødselsdag i Haderslev.

Inden vi holdt sommerferie var Claus og Jakob en tur til Århus, hvor de så EM-finalen (Spanien -Schweiz) for U-21 landshold. Det var en stor oplevelse at se alle de store spanske foldboldstjerner, som vandt kampen 2 - 0.

Mange julehilsner fra Mette, Anders, Jakob, Claus og Benthe