

Kære familie og venner

Endnu et år er gået og det er tid til en nytårshilsen.

Året 2009 har været et stabilt år. Vi laver alle det samme her i slutningen af året som vi gjorde i starten af året. Claus er kontrollør ved plantedirektoratet i Viborg. Benthe arbejder i Fjølner stofbutik i Viborg. Jakob og Anders går i skole og Mette går i børnehave.

Fritiden har dog ændret sig lidt. Både Benthe og Claus valgte at holde en pause som ulveleder efter sommerferien. Claus blev i stedet tilbudt at blive gruppeleder hos spejderne. Det er han meget glad for.

Jakob går stadig til fodbold og spejder. Han går meget op i fodbold og er stor Barcelona fan. Han går i 7. klasse og skal konfirmeres den 9. maj. Så han går til konfirmandforberedelse.

Anders går til spejder og gymnastik. Han går nu i 3. klasse og har i efteråret gået til minikonfirmand.

Mette går på sit sidste år i børnehaven. Efter sommerferien skal hun starte i 0.-klasse på Ådalskolen, Rønbjerg afdeling. Her i vinter går hun til gymnastik og det er hun rigtig glad for.

I Maj blev Claus 40 år. Han ville egentlig ikke holde noget, men valgte så at holde åbent hus. Det var en fantastisk dag med masser af gæster. Tak til alle Jer der var med til at gøre dette til at fantastisk dag.

Pinsedag var vi traditionen tro på Pinsetur til Sjælland. I år havde Pinseklubben 70 års jubilæum. Det er hvert år en begivenhed som vi glæder os til.

I sommerferien havde vi lejet en hytte oppe i Sverige. Herfra tog vi en tur til Vimmerby i Astrid Lindgrens Verden. På vejen tilbage var vi omkring Katthult. Det ser stadig præcist ud som i filmene med Emil. Vi var også i High Chaparral, som er en stor vesternby, hvor de lavede skuespil med bl.a. Lucky Luke. Da vi ikke boede særlig langt fra skisport stedet i Isaberg, var vi også en tur deroppe og se pisterne uden sne.

Da vi den 21. december havde været gift i 12½ år ønske vi at fejre vores kobberbryllup. Det blev holdt lørdagen før i Rønbjerg forsamlingshus med 69 gæster. En fantastisk dag som vi vil sige mange tak for.

Næste år kommer heller ikke til at gå stille hen. I Maj skal Jakob konfirmeres og i sommerferien lægger Skive grund til KFUM-spejdernes korpslejr, hvor vi vil være dybt arrangeret.

De bedste nytårshilsner

Benthe, Claus, Jakob, Anders og Mette Hellesøe

