

Kære familie og venner

Så blev det alligevel jul igen. Dog ikke en helt almindelig jul.

2020 blev et meget specielt år, da alle måtte lære at leve med Coronasygdommen. For nogen er det en lykke, mens andre som Mette fik frataget 2 måneder af sit efterskoleophold og i stedet skulle være virtuelt sammen med vennerne. Skrækkeligt kun at kunne se sin bror og sine forældre, så hun følte sig tvunget til at få at job – først i Lidl og senere i den nyeste Nettobutik i Horsens. Det er hun glad for da hun sammen med hendes nye venner på HF har dannet en gruppe (Nettogang). Ellers lykkedes det i efteråret Mette at gå til Audition og blive optaget i teatergruppen Dystopia i Vejle. Det er den gruppe som nogen af jer måske har set skræmme livet af dommerne i "Danmark har talent" og som i øjeblikket er aktuelle med tv underholdningen på TV2: "Bøh, den der skriger først taber". Gruppen arrangerer hvert år forskellige (U)hyggelige arrangementer i kultursteder som fx Koldinghus, tivoli og deres egen fabrik i Vejle. Mette har i år været en del af deres Haunted House med temaet Dark Matter, som fortsætter til april. Hun elsker skuespillet og muligheden for at kunne afprøve grænser, men hun ville aldrig selv kunne være gæst i huset.



Før corona drømte Anders om at rejse til Japan, når han blev færdig med HTX og havde fået penge til rejsen. Corona kom og han måtte som 3.g'er i skole selvom alle andre skulle blive hjemme. Studenternes eksamen blev dog skåret ned til et minimum, men d. 23. juni kunne vi endelig fejre at han som den sidste fra sin klasse blev HTX-student med et 10 tal. Så skulle der slappes af og en enkelt fest blev det også til, men en rejse til Japan blev ikke muligt og jobsøgning er svært når man ikke er så glad for at tale med ukendte mennesker. Det er meget nemmere på nettet, så Anders fik en ny hobby i år: en gang om ugen spiller han Dungeons and Dragons med sine hollandske og canadiske venner.

Jakob måtte også se sin drøm lukke - deres nystartede diskotek fik ca. 4 måneder og så kom han på ferie på statens regning. Mia og Jakob nåede også lige at flytte i lejlighed i Hjørring, så pludselig sad de isoleret i en ny lejlighed i en ny by langt fra familie og venner uden arbejde. Jakob hentede alle sine gamle puzzlespil og købte et par nye. I efteråret fyldte Mia 25 år og det lykkedes hende at få arbejde i Ikea Ålborg. Diskoteket valgte de at lukke mere ned (alle ansatte blev fyret), så Jakob og hans diskoteksbestyrer ven måtte finde nyt arbejde for en stund, da de stadig regner med at få lov til at starte diskoteket op igen i det nye år. Med lidt hjælp fra diskoteksbygningens ejer fik de begge job på et lager for internethandel.

Benthe fik i januar nyt arbejde som ernæringsassistent elev, hvilket betød at hun skulle på teknisk skole i ½ år og derefter arbejde i et plejehjemskøkken i Horsens. Køkkenet startede hun dog i en dag om ugen allerede i januar, da hun fik merit for dansk og naturfag. Efter eksamen, som blev til en mini prøve uden sensor, startede hun på fuld tid i køkkenet, men kemien og samarbejdet gik skævt og pludselig var hun fyret i prøvetiden. Chokeret tog hun imod tilbuddet om Skolepraktik på Syddansk erhvervsskole i Vejle, lønnen var 1/3 del af



før, men hun kunne fortsætte uddannelsen og søge nyt praktiksted imens. Den største ulempe ved det er alt den gode mad man bliver inviteret til at smage eller købe, når man selv eller de andre elever (kokke, bagere, ernæringsassistenter og slagtere m.m.) skal øve sig 😊 Ellers går hverdagen på skolen med at servicere lærerne, elever og gæster, som køber sig til møde-faciliteter og evt. forplejning.

For Claus fik corona mest den betydning, at han fik endnu flere dage med arbejde hjemme foran skærmen end normalt, men marker kan jo ikke være smittebægere, og det er muligt at kontrollere dem uden at komme tæt på landmanden, så det var mest møderne på kontoret som blev ændret til webmøder og julehyggen blev til webbankospil. Ligesom Mette holder Claus mere af den ægte vare, så han glæder sig til at få lov til at komme på kontoret igen. For at det hele ikke skulle blive skærm arbejde sagde Claus ja til at hjælpe fødevarerstyrelsen med kontrol af aflivning af raske mink i sygdoms zonerne, så en uges tid flyttede Claus ind i Benthes nybyggede vævestue i den ene ende af værkstedet, så vi var sikre på at han ikke tog smitten fra minken med hjem. Vi havde troet han skulle bo på hotel i Nordjylland, men smitten flyttede jo desværre også ned til vores dele af Jylland. Rigtig tæt på, da Claus så til, mens en af Benthes skolekammerater måtte slagte alle sine mink, hvilket mere eller mindre havde været hans levevej siden folkeskolen.

Vores sommerferie sammen med børnene og Mia gik i år til Sjælland og Lolland. Først besøgte vi skovtårnet ved Næstved. Vi var alle oppe i tårnet og nyde udsigten ud over sjælland og derefter klatrede vi i skovens træer og svævebaner, mens Benthe nød skoven, slappede af og tog en masse billeder af os. Vi fortsatte turen til Møn, hvor vi



vandrede op og ned af Møns klits flotte natur. Turen sluttede med et

besøg i Knuthenborg safaripark, hvor vi så afrikanske dyr, regnvåde tigere og flotte mekanisk levende dinosaurer i naturlig størrelse. Vi overnattede i et par meget forskellige bed and breakfast herregårde, hvilket var en spændende oplevelse vi ikke før havde prøvet.



Julen 2020 holder vi derhjemme med den nærmeste familie, live streaming af gudstjenesten og vores helt eget juletræ, som har groet i baghaven siden vi flyttede til Korning. Mette tager lige en formiddags tjans i Netto og julemanden tager rundt og deler gaver ud på trapperne i Korning og omegn. Familie julefrokosten blev rykket til en påskefrokost og således måtte vi lade corona bestemme en del også i slutningen af året.

Vi vil ønske Jer alle en rigtig glædelig Jul og et godt nytår. Vi håber at 2021 må bringe os alle mere glæde og samvær end 2020 gjorde.

Mange julehilsner fra Claus og Benthe

