

Kære familie og venner

Så har vi fået de første julehilsner, som vi siger mange tak for. De mindede os om at vi jo også plejer at skrive Glædelig jul til alle Jer fra os.

Vores jul startede tidligt i år, da Claus er blevet lokket på scenen af Mette. Det blev til, at han var præst i et August Strindberg stykke, der hedder "Faderen". Her fik han nogle nye venner, som kunne bruge ham som julemand. Den 1. december ankom han som julemand til Vejle i helikopter, hvor han blev taget imod af borgmesteren og citychefen og fik nøglen til alle byens døre. Resten af måneden skal han så regelmæssigt sidde på rådhuset og tale med børnene, mens teater vennerne løber rundt i gågaden som drillenisser.



I år har vores sommerferie været kort, men vi hyggede os et par dage med alle børnene og Jakobs Mia. Først var vi i Marselisborg dyrehave og se på skovens tamme dyr, vilde vildsvin og den store flotte skov. Dagen efter tog vi til Bakken for at se cirkusrevyen. I påskeferien var vi en tur med Mormor, Morfar og Kurt på Bornholm. En fantastisk uge med strålende solskin, hvor vi fik set det meste af øens seværdigheder. Vi gik rigtig meget på de mange flotte naturstier på øen. Det var nogle hårde ture som gik op og ned mellem klipperne.

Jakob er nu også blevet færdig med sit studie til markedsøkonom. Han har længe drømt om at blive diskoteksbestyrer og med hjælp fra vennerne i Skive er det nu lykket ham at blive medbestyrer på Havana bar i Hjørring. Et helt nyt diskotek vennen Patrick og ham startede op i november. Planen at Mia flytter med til Hjørring engang først i det nye år.



Anders er i gang med sit sidste år på HTX og han glæder sig meget til at det er slut. Så vil han holde sabbatår, tjene penge og måske tage ud at rejse. I foråret var han med skolen i London.

Mette er blevet rigtig glad for at spille skuespil på Horsens amatør teater. I foråret var hun med i et skuespil der hed "Endnu en dag", som handlede om nogle gymnasieelever og deres teenager problemer. Derfor skulle efterskolen også gerne tilbyde drama og musik. Det fandt hun på Skanderup efterskole ved Kolding og det er hun rigtig glad for.

Benthe har store dele af året været æggepakker ved den lokale landmand i hans rugeæggsproduktion, men desværre er der ikke så meget arbejde om vinteren. I oktober kniplede hun et bånd og syede det indvendig i kanten på en af Korning kirkes messehagler, for at reparere det flotte silkefor og så det ikke ødelægges af slid i kanten.



Til slut vil vi ønske Jer alle en glædelig Jul og godt nytår.

Mange julehilsner fra Claus og Benthe

