

Kære alle

Rigtig glædelig jul og godt nytår.

I år kommer Jakob og Mia til Korning og vi fejrer jul hos mormor og morfar sammen med Kurt. Derefter holder vi julefrokost hos farmor og farfar og i weekenden skal vi fejre at oldemor i starten af det nye år bliver 90. Det glæder vi os til.

Ser vi tilbage har vi oplevet en del i løbet af året som vi med glæde kan se tilbage på:

Den 6. maj blev Mette, den yngste af vores børn, konfirmeret. Det var en rigtig fin dag med masser af glade mennesker. Mette blev hentet i en pyntet vogn bagved havetraktoren, for det havde hun ønsket sig, da vi jo bor nabo til kirken. Nu går Mette i 8. klasse på Bøgballe Friskole. Hun glæder sig til næste år, hvor hun skal i 9. klasse på Skanderup Efterskole bl.a. sammen med et par børn af Claus' kollegaer.



Den 5. november blev Anders 18 år, hvilket vi også fejrede med besøg af familien og et par venner. Anders vågnede op til, at han nu helt selv skal tale med bankrådgiveren og tage andre beslutninger f.eks. har han nu ret og pligt til at stemme til valgene i foråret 2019. I øjeblikket er Anders 2. g'er på HTX i Horsens og han glæder sig rigtig meget til at blive student, så han kan komme ud og finde et arbejde.

Jakob og Mia bor stadig i Århus det meste af tiden. Mia fik eksamensbevis som markedsøkonom i sommer og arbejder nu i en babybutik i Tilst, mens Jakob færdiggør sin markedsøkonomuddannelse. I foråret betyder det at han skal i praktik ved Havana, det diskotek i Skive, hvor han ellers arbejder som afrydder og bartender m.m. Mia har betinget sig at han skal arbejde hjemmefra nogle dage i ugen ellers ville hun jo være helt alene i Århus, mens Jakob bor hos hendes forældre i Skive ☺

Sommerferien blev holdt i Italien og vi kørte dertil i egen bil. Det var en fantastisk uge med mange gode oplevelser. På vejen derned tog vi en overnatning ved Zürichsøen, hos familien, hvor Benthe har været Au pair. Vi boede på en vingård med egen pool mellem Firenze og Pisa. Et par dage efter vores ankomst til Italien sluttede Jakob og Mia sig til os, da vi besøgte Firenze, og så den fantastiske by. Vi var en tur rundt i Chianti vinlandet syd for Firenze, så de flotte vinmarker og var på vinsmagning på et gammelt slot. Noget af det mest fascinerende var dog Da Vinci museet, hvor vi fik et spændende indblik i opfindersens liv og idéer. Hvoraf mange af dem var meget nytænkende og stadig er vigtige for vores liv i dag.

Da vi kørte hjemad fortsatte Jakob og Mia deres ferie i Italien sammen med Mias familie.

Mange julehilsner fra Claus og Benthe



Familien og udsigten over vin- og olivenmarkerne.



Domkirken i Firenze.