

Kære venner og familie

”Nu er det atter jul igen. Det la’r sig ikke skjule”. Det er så sandt, som vi synger det. Derfor vil vi med denne julehilsen ønske Jer alle en glædelig jul. Det er også tiden, hvor vi vil gøre status over året, der er gået. Et år med store forandringer siden sidst.

Til jul sidste år fik Benthe sit diplom som Bachelor i Tekstil og formidling. Nu blev det spændende, hvilket arbejde hun kunne få med den fine titel. Hele foråret gik med at søge job og det var ikke nemt at finde og skrive de 4 jobansøgninger om ugen som loven kræver. Det lykkedes dog til sidst og 2. juli startede hun som butiksassistent i stofbutikken Fjølner i Viborg. Hun er glad for jobbet selv om det ikke altid er de bedste arbejdstider.



I januar var Claus så træt af sit job som IT-systemadministrator i Lemvig kommune, at han valgte at være solidarisk med Benthe og søge nyt job. Det viste sig dog at være lettere for ham og i april fik han et vikariat til årets udgang ved Plantedirektoratet i Viborg. Der startede han d. 19. maj og kort efter opdagede man på arbejdet, at han havde nogle kvalifikationer, som man ikke kunne undvære. Efter 1 måned blev han fastansat. Først som projektleder af udviklingen på det opmålingsprogram som de bruger til arealopmåling og derefter med ansvaret for testningen af de nye PDA’er til opmåling af markerne. Nu er han så halvtids på de 2 nævnte projekter og den anden halve tid som kontrollør. Da både Benthe og Claus nu har arbejde, valgte Claus at stoppe som kirkesanger. Han har dog lovet at være afløser ind imellem.

Jakob går nu i 6. klasse. Efter planen skulle han flytte til en ny skole i 7. klasse og endnu en ny skole i 8. klasse og derefter på efterskole. Da skolen også synes det er en dårlig idé at flytte skole så mange gange, beholder man dem her i Rønbjerg endnu et år. I september var vi igen i år rundt og se på efterskoler. Sidste år så vi Ranum efterskole. I år gik turen til Lomborg og Hammerum. Jakob synes godt om Lomborg efterskole og vi regner med at han skal derud i 9. klasse. Det er en idrætsefterskole, hvor han kan fortsætte med at spille en masse fodbold. Når Jakob ikke spiller fodbold ser han TV, spiller computer eller er spejder og i sommerferien var han med spejderne på en stor spejderlejr i Norge.



Olympisk museum i Lausanne

Anders går i 2. klasse. Det går rigtig godt. Efter at der har været nogle lærerproblemer, har de nu fået en ny rigtig dygtig lærer. Han har dog ufrivilligt måtte holde sig i ro i frikvartererne i ca. 3 uger p.g.a. en brækket arm. Vi kører stadig til Skejby til kontrol. Vi har siden oktober sidste år været til kontrol hver anden måned, men indtil oktober næste år bliver det kun hver 4. måned. Anders er begyndt at gå til gymnastik og det lyder til at være sjovt. Han går også stadig til spejder.

Mette går i børnehave, hvor hun hygger sig rigtig meget med de andre børn. Hun er en rigtig pige – glad for lyserødt, lilla, dukker og dans. Og så er hun allerede ved at blive helt exet, når vi kommer ind i en tøj- eller skobutik. Man skal jo helst skifte kjole 3 gange om dagen ☺.

Årets store begivenhed var da hele familien kørte på sommerferie i bil til Schweiz. Vejret her i Danmark var over 30. grader, men vi havde omkring 26. grader og høj sol hele ugen. Det var en fantastisk ferie, hvor vi startede i Geneve og kørte til Lausanne, Bern, Luzern. Til sidst besøgte vi Benthés au pair forældre ved Zürich søn. Vi sov på 3 forskellige campingpladser. Undervejs så vi bl.a. det internationale olympiske museum og var en tur med svævebane på Pilatus bjerget. Imponerende udsigt! Mette kom en dag hjem fra børnehaven og sagde at vi skulle invitere hele børnehaven til Schweiz og se hendes bjerg.

Anders og Jakob har opdaget at sprog er interessant, for så kan man jo tale med folk ☺
Vi har også været i Jesperhus blomsterpark og juletræsfest med forældreforeningen for kræftramte børn. Den årlige pinseudflugt deltog vi selvfølgelig også i.



Vores største projekt var dog at bygge en udestue. Benthés far hjalp os ellers havde det nok heller ikke kunnet lade sig gøre. Resultatet nyder vi. Om vinteren skærmer den af for vestenvinden, så der ikke bliver så koldt i soveværelse og forgang.

Fremtiden kommer heller ikke til at gå stille for sig. Claus bliver 40 år den 24. maj næste år, men vi har dog valgt ikke at holde nogen fest og i stedet fejre kobberbryllup den 19. december. Og så er der jo noget med en konfirmation og en korpsslejr i Skive i år 2010.

Julen tilbringer vi hos mormor og morfar og juledag hos farmor og farfar. Benthe skal jo arbejde alle hverdage og lørdage i ferien, så det bliver en lidt kort tur. Til gengæld skal Claus ikke synge i nogen kirker ☺ Nytåret skal fejres hos vores venner, Bettina og Claus i Vemb og et par dage efter fejrer vi sammen med Benthés familie at oldemor bliver 80 år.

Håber I må få en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os i hvert fald.

Mange hilsner fra
Mette, Anders, Jakob, Claus og Benthe